

**Bjarke Schjødt Larsen**

# **En pige for dig**

ALVILDA



# 1

*Hej alle*

*Det her er mit sidste opslag på den her profil.*

*Jeg er ikke den, I tror, jeg er.*

*Jeg er ikke super-seje og smukke Selma.*

*Det er ikke engang mig på alle de der selfies.*

*Det hele er løgn.*

*Det var noget lort, det ved jeg godt.*

*Og det var ikke fair.*

*Ikke over for nogen af jer.*

*Slet ikke over for dig, Noah.*

*Jeg beder jer ikke om at tilgive mig eller noget.*

*For det ved jeg godt, I ikke bare kan.*

*Jeg har holdt jer for nar.*

*Og det er jeg ked af.*

*Jeg håber bare, at I vil lytte til mig nu.*

*Bare den her ene gang, mens jeg siger det, som det er.*

*Forklarer, hvorfor jeg gjorde, som jeg gjorde ...*

## 2 (Tre måneder før ...)

”Åh, Noah,” griner Anna højt.

”Det er så godt sagt.”

Noah smiler til hende.

De andre piger griner også.

Jeg sidder i det ene hjørne af vores klasseværelse.

Alene som altid.

Og jeg har lyst til at være derovre hos de andre.

Har lyst til, at det er mig, som Noah kikker på.

Mig, der griner ad hans jokes.

Mig, der siger noget smart, der får ham til at grine.

”Det var bare så dumt, ikke?” siger Noah.

”At Hans ikke kunne se, at han er blevet for gammel til den slags.”

”Han er mega *OK Boomer*,” siger jeg.

Det ryger bare ud af mig.

Det er noget, jeg har fra nettet.

*OK Boomer* er det, man kalder gamle

mennesker, når de taler om noget, som de ikke  
forstår.

De ser alle på mig.

Anna skærer ansigt ad mig.

”Ingen har ringet dig op, Lærke.”

Så griner de andre.

Imens gemmer jeg mig bag min mobil igen.