

NICOLE BOYLE RØDTNES

# ZOMBIE ZOO



## 1 · DØDT DYR



Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

★ ★  
**Alvilda**  
★



*For en måned siden brød zombie-virussen ud. Den dag var jeg med min far på arbejde i zoo.*

*Lige siden har vi været fanget her.*

*Regeringen siger, at vi ikke må forlade zoo'en. At det er for farligt. Udenfor er der zombier.*

*De vil gøre alt for at æde os.*

*Og hvis du bliver bidt af en zombie, så bliver du selv til en zombie.*

## EN MOBIL



Det er aldrig en god ide at tabe sin mobil. Men at tabe den ud over et hav af zombier er virkelig dumt. Det er min egen fejl. Far har altid sagt, at jeg skal holde god afstand til muren. Men jeg kunne ikke lade være. Jeg ville kigge ud. Tage et foto af zombierne. Og så tabte jeg den.

Derfor ligger jeg nu på maven på muren omkring vores zoo. Muren er det eneste, der holder zombierne væk. De er ude i byen, mens vi er inde i zoo'en.

Jeg strækker mig ud efter mobilen. Under mig ser zombierne på mig med blikke fyldt med sult. Men den ligger mellem deres fødder. Min mobil. Den er det eneste sted, jeg har fotos af mor. Og mit eneste håb om at få kontakt til hende igen.

”Kan du nå den, Milo?” siger Samir. Han holder fast i mine ben, så jeg ikke falder ned.

”Nej,” siger jeg. Jeg har en lang stang i hånden. En af dem, man bruger til at samle skrald op med. Men jeg kan stadig ikke nå telefonen.

”Kan du få mig længere ned?”





”Jeg kan prøve,” siger Samir.

”Vent,” siger Afia. ”Lad mig lokke dem væk først.”

Afia er Samirs søster. For en måned siden kendte jeg dem ikke. Så blev vi alle tre fanget her. De var på tur i zoo med deres klasse, da zombierne kom. Jeg var på arbejde med min far. De har ikke set deres forældre i flere uger. Jeg ser min far hver dag. Lige nu er han ude at se til dyrene. Og det er nok meget godt. Hvis han så



mig hænge her, ville han blive rigtig vred.

”Zombie, zombie, kom her.” Afia løber lidt og vifter med armene. De mange zombier ser på hende.

Imens sænker Samir mig lidt længere ned. Jeg fanger mobilen med stangen.

”Jeg har den! Få mig op,” siger jeg.

Samir hiver mig op. Men med ét er der en zombie, der ser mig. Den hopper op mod mig. Griber fat i stangen og forsøger at trække mig til sig.